

Het Hele Westland 26 okt. 2011

# 'Conclusies Van Buuren over verzet gaan te ver'

Het boek 'De Afrekening' van Maarten van Buuren over het Westlandse verzet in oorlogstijd heeft nogal wat stof doen opwaaien in vooral het oudere Westland. Van Buuren beschrijft in zijn boek de handel en wandel van Piet Doelman, leider van de Westlandse knokploeg, en verbindt daaraan de conclusie dat het gewapend verzet geen verhaal van Christelijke naastenliefde is, maar vooral van 'geweldpleging, onderlinge rivaliteit van bendeleiders, gewapende roofovervallen en liquidaties'. Leen Valstar uit Naaldwijk is één van de Westlanders die bezwaar maakt tegen Van Buuren en zegt: "De conclusies van Van Buuren gaan mij te ver. Over de figuur van Piet Doelman kan ik kort zijn, ~~daar~~ heeft Maarten van Buuren goed onderzoek verricht en komt hij tot een juiste conclusie. De doorvertaling van de daden van deze man naar al het andere werk van de knokploegen geeft echter geen pas en doet te kort aan het werk wat deze organisatie heeft gedaan voor een volk wat in benauwdheid leefde." Valstar is van dichtbij bekend met de verdiensten van het verzet: "Ik ben geboren op 29 juni 1945, dus moet het hebben van overlevering en verhalen. De oorlog heeft in mijn familie een scherp spoor getrokken. Mijn oom Leen M. Valstar (schuilnaam Bertus) is in de oorlog actief geweest in het (landelijk) verzet en in de zomer 1944 opgepakt en op 4 september 1944 door

de Duitsers in kamp Vught vermoord. Mijn opa Fulps V. Valstar is op 30 augustus 1944 door een Sibertanne commando op lafhartige wijze standrechtelijk dood geschoten. Mijn oom en opa stonden ver van ordinaire criminaliteit!" Vorige week presenteerde Van Buuren zijn boek in Maassluis. Valstar was er bij: "De schrijver maakte daar een behoorlijke uitglijder door de bezettingstroepen in het Westland te typeren als soldaten die niet veel voorstelden, omdat de werkelijke strijders aan het Oostfront zaten. Dat gaf knokploegen in Westland vrij spel. Dat is geen juiste informatie, omdat het Westland voor de Duitsers wel belangrijk gebied was gezien de nabijheid van Den Haag, maar meer nog het Fort Hoek van Holland, wat een belangrijk strategische positie was. De knokploegen hielden zich daarom onder meer intensief bezig met spionage om informatie van die strategische posities door te geven aan de geallieerden. Dit is zo maar een voorbeeld van zaken waar Van Buuren geen onderzoek naar gedaan heeft, en hij niettemin zich een mening en visie aanmatigt die hij niet afleidt aan verricht onderzoek. Het zou van Maarten van Buuren wijs zijn geweest als hij zich beperkt had tot wat hij had onderzocht. Ook zou het hem sieren als hij met enige terughoudendheid zijn meningen, conclusies en typering gaf."

Vinz. 8 mei 1945